

PERSBERICHT

Parijs, 7 mei 2019.



JEAN VANIER, STICHTER VAN DE ARK, IS OVERLEDEN

Jean Vanier, destichter van de Arkgemeenschappen die wereldwijd mensen met een verstandelijke beperking opvangen, is op dinsdag 7 mei om 2.10u, op 90-jarige leeftijd overleden in Parijs.

Het nieuws werd bekendgemaakt door Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, de twee verantwoordelijken van de internationale Arkfederatie: *"Jean is gestorven na een lang leven, dat uitzonderlijk veel vruchten heeft voortgebracht. Zijn gemeenschap in Trosly, de hele Ark, Geloof en Licht, heel wat andere bewegingen en duizenden mensen hebben zich gevoed aan zijn woorden, zijn boodschap en zijn aanwezigheid."*

JEAN VANIER LAAT EEN INDRUKWEKKEND LEVENSWERK NA

Naast De Ark is hij medeoprichter van Geloof en Licht en hebben heel wat stichters van andere bewegingen zich door hem laten inspireren. Hij publiceerde een veertigtal boeken en heeft duizenden bekende en minder bekende mensen over de hele wereld beïnvloed. Hij was een man die ijverde voor vrede en voortdurend getuigde over de rijkdom van een leven in vriendschap met de meest kwetsbaren. Hij wilde mensen met een verstandelijke beperking in hun waardigheid laten en hen een plaats in onze samenleving geven.

EEN LEVEN MET EEN UNIVERSELE UITSTRALING

Jean Vanier werd geboren op 10 september 1928 in Genève. Op 13-jarige leeftijd meldde hij zich bij het Royal Navy College in Dartmouth, midden in de Tweede Wereldoorlog. In 1945, terwijl zijn vader als Canadees ambassadeur in Parijs werkte en zijn moeder actief was als afgevaardigde van het Rode Kruis, hielp Jean mee om overlevenden van de concentratiekampen in Parijs op te vangen. Die ervaring tekende hem voor het leven. Zijn vader, George Vanier, werd in 1959 benoemd tot gouverneur-generaal van Canada.

Jean verliet de marine toen hij 23 was, "om Jezus te volgen en te bouwen aan vrede". In 1962 behaalde hij een doctoraat in de filosofie. In 1964, op 36-jarige leeftijd, kwam hij in aanraking met mensen met een beperking: "Ik heb instellingen bezocht en ontdekt hoeveel lijden er bestaat waar ik helemaal niets van af wist. Ik kom uit de wereld van de marine, waar alles draait om efficiëntie, en door mijn studies ken ik ook de academische wereld. Maar in die instellingen heb ik een schreeuw om erkenning gehoord en dat heeft me heel erg aangegrepen.", getuigde Jean Vanier.

In augustus 1964 nodigde hij twee mensen met een verstandelijke beperking uit om bij hem te komen wonen in een klein huisje in Trosly-Breuil, dat hij L'Arche (De Ark) noemde. Ze deelden er lief en leed als vrienden, in alle eenvoud en waarbij iedereen elkaar hielp.

Het kleine huisje van De Ark werd al gauw te klein om plaats te bieden aan alle vrijwilligers die geraakt werden door de lezingen die Jean gaf, en aan de mensen met een handicap die hun moeilijke leven in een instelling achter zich wilden laten. Het aantal Arkhuizen in Frankrijk groeide snel aan maar ook op andere plaatsen in de wereld zag De Ark het licht: Canada in 1969, India in 1970, Ivoorkust in 1974, Haïti in 1975, Australië in 1978,... Op de 5 continenten, in heel uiteenlopende

Groenstraat 46, 2640 Mortsel - Bank: BE68 7360 0976 4934 - Giftenrekening: BE72 3631 4032 7516
Johan Roose – Regioverantwoordelijke - johan@ark.vlaanderen - skype : joroose – 0472/66.43.24
Anja T'Kindt – Communicatieverantwoordelijke – anja@ark.vlaanderen – 0495/48.96.27

religieuze en culturele contexten, verspreidde de nieuwe manier van samenleven zich op grote schaal. In 1981 trok Jean Vanier zich terug uit de operationele verantwoordelijkheden van De Ark en gaf hij de fakkel door aan anderen. Vandaag de dag is De Ark een federatie van 154 gemeenschappen in 38 landen.

In 1971 richtte hij samen met Marie-Hélène Mathieu Geloof en Licht op, een organisatie die elke maand mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en vrienden samenbrengt. Tegenwoordig zijn er meer dan 1600 van die groepen in 80 landen.

EEN WOORD DAT MENSEN IN DE VERDRUKKING WEER OPRICHT

Nadat hij zijn opvolging had voorbereid, trok Jean zich meer dan 20 jaar geleden terug uit het dagelijks bestuur van De Ark en Geloof en Licht. Een voorbeeldige beslissing voor een stichter en een teken van wijsheid. Sindsdien zette hij zich in voor zijn missie als vrede-stichter en getuige van vriendschap en samenleven met de meest nederigen. Hij ontving veel bezoekers uit de hele wereld, mensen van diverse komaf en uit alle geleidingen van de maatschappij.

Jean bleef publiceren om te getuigen van de essentiële bijdrage van mensen met een verstandelijke beperking aan een meer menselijke samenleving. Vanuit zijn dagdagelijkse ervaring herinnerde hij onophoudelijk aan de gaven van hen die door de maatschappij vergeten worden. Jean Vanier wist zijn talent als spreker, zijn intelligentie, zijn spirituele kracht ten dienste te stellen van mensen met een verstandelijke beperking in religieuze en niet-religieuze middens, in de gezondheidssector en in zijn contacten met politieke kringen over de hele wereld.

Zijn boeken zijn vertaald in 29 talen.

Jean Vanier heeft heel wat prijzen ontvangen, waaronder het Légion d'Honneur (commandeur in 2017), Compagnon de l'Ordre du Canada, de Pacem in Terris-prijs in 2013 en de Templeton Prize in 2015-

De volledige lijst van zijn boeken en onderscheidingen is terug te vinden in de persmap op jeanvanier.larche.org

Contactgegevens voor Vlaanderen en meer info:

www.ark.vlaanderen

www.larche.org

JeanVanier.larche.org

Vrijgegeven beelden:

- Jean Vanier lezing Brussel 2012 <https://www.youtube.com/watch?v=wdwtRsfZnX4>
- Jean Vanier in gesprek met Lode Vanhecke (abt van Orval) <https://vimeo.com/112158683>

De Ark Vlaanderen Verantwoordelijke Vlaanderen-Nederland Johan Roose johan@ark.vlaanderen 0472/66 43 24	De Ark Vlaanderen Communicatieverantwoordelijke Anja T'Kindt anja@ark.vlaanderen 0495/48 96 27
---	---

Gedetailleerde persmap en microsite JeanVanier.larche.org

Groenstraat 46, 2640 Mortsels - Bank: BE68 7360 0976 4934 - Giftenrekening: BE72 3631 4032 7516
Johan Roose – Regioverantwoordelijke - johan@ark.vlaanderen - skype : joroose – 0472/66.43.24
Anja T'Kindt – Communicatieverantwoordelijke – anja@ark.vlaanderen – 0495/48.96.27