

## “Bewogen worden ...”

afscheid regioverantwoordelijke Johan Roose

Beste leden van de Arkgemeenschappen van Vlaanderen en Nederland,

Toen ik vier jaar geleden een tweede mandaat (termijn) opnam als regioverantwoordelijke voor De Ark Vlaanderen & Nederland kreeg ik een bijzondere attentie gemaakt in De Ark Moerkerke-Brugge: een set duiven van gebakken klei.

Ik kreeg ze samen met het mandaat van de regio en het internationale mandaat. Van deze papieren mocht ik meteen waaiers vouwen en daarmee de vleugels maken. Ze hangen sindsdien in mijn kantoor. Ook met ramen en deuren gesloten zijn deze mobielen steeds in beweging. Voor mij kost het weinig moeite hierin de geest – een levenwekkende kracht - te herkennen die De Ark en mijn leven inspireert.

Ergens in 1994 werd ik voor het eerst bewogen door het gedachtegoed en de visie van De Ark. Minder dan 1 week later woonde ik als vrijwilliger in Madona (De Ark Antwerpen). Vanaf die dag zijn het ook de mensen, hun verhalen, onze gedeelde ervaringen die mij doen bewegen. Ik heb De Ark en haar mensen mogen dienen als assistent, huis- en gemeenschapsverantwoordelijke en de laatste 8 jaar als regioverantwoordelijke. Met het einde van mijn mandaat in zicht heb ik tijd genomen om te voelen wat mij vandaag beweegt en welke richting ik uit gestuwd word.

Nog steeds overtuigd van de bestaansreden van De Ark solliciteerde ik begin deze zomer op een vacature bij De Ark Internationaal. Zoals we dat zeggen in De Ark werd ik daarna ‘geroepen’ om International Envoy (internationaal afgevaardigde) te worden voor 4 gemeenschappen in Slovenië, Kroatië en de Tsjechische Republiek. Op 1 november start ik in deze functie en stop ik als regioverantwoordelijke.\*



Ik kijk met gezonde spanning uit naar deze nieuwe realiteit. Voor een terugblik op mijn jaren als regioverantwoordelijke vind ik het persoonlijk nog te vroeg. Ik voel wel grote dankbaarheid in mij opkomen voor veel “kleine dingen”: een hand op mijn schouder, samen lachen, jullie mogen beluisteren, samen feesten, moeilijke momenten delen, jouw vertrouwen, jullie openheid om iets te ontdekken over De Ark, de inspiratieweekends in Trosly, de warme welkoms, ... .

Dank jullie wel, alle goeds ... en graag tot ziens!

Johan

\* Ook na 1 november blijf ik nog even de gemeenschappen van **Gouda en Haarlem** opvolgen als internationaal afgevaardigde. Zij kijken uit naar verdere samenwerking met Vlaanderen en wachten het resultaat af van de dialoog tussen de Vlaamse Arkgemeenschappen en De Ark Internationaal omtrent de toekomstige invulling van ‘mijn’ rol in de nieuwe Vlaamse organisatiestructuur.

\*\* **Kennen jullie mensen of organisaties in de voor mij nog onbekende landen (Slovenië, Tsjechië en Kroatië) met wie ik of de gemeenschappen in contact zouden kunnen komen? Dank om mij hierover te mailen [ri.johanroose@larche.org](mailto:ri.johanroose@larche.org) of te bellen +32 472/66.43.24.**