

Na de uitzending van Arte's documentaire over seksueel misbruik in de Kerk, herhaalt De Ark (L'Arche) zijn diepe medeleven met de slachtoffers van pater Thomas Philippe. We weten dat zonder deze getuigenissen en de verantwoordelijkheidszin die ze oproepen, de slachtoffers in stilte gevangen zouden blijven. We brengen hulde aan de moed van deze vrouwen die hun stem laten horen.

Het gedrag van pater Thomas Philippe is weezinwekkend en De Ark veroordeelt het met kracht, net zoals in 2015 toen het canonieke onderzoek de feiten bevestigde die tegen hem werden aangevoerd. In 2014, meteen toen de leiders van De Ark de twee getuigenissen ontvingen van vrouwen die pater Thomas Philippe, die in 1993 stierf, beschuldigden, vroegen ze om een canoniek onderzoek, zodat de betrokkenen konden worden gehoord en de feiten konden worden vastgesteld. Een vijftiental getuigenissen werden verzameld. De resultaten van het canonieke onderzoek werden door de leiders van De Ark in juni 2015 openbaar gemaakt. Dat bevestigde dat "pater Thomas Philippe seksueel ongepaste handelingen stelde met volwassen vrouwen op wie hij een psychologische en spirituele greep had" en dat De Ark "deze daden met klem veroordeelt, bewust als we zijn van de ernstige impact die ze hebben op de levens van de slachtoffers."

Sinds deze onthullingen zijn woorden van veroordeling herhaald; werden ruimtes voor dialoog voorgesteld; zijn symbolische gebaren gesteld, zoals de mis voor de slachtoffers van pater Thomas Philippe (aangekondigd aan de hele federatie in de 38 landen waar De Ark aanwezig is). We zijn ons er echter goed van bewust dat deze acties niet voldoende zijn om de wonden van deze vrouwen te genezen. We blijven ons afvragen hoe we de slachtoffers van pater Thomas Philippe kunnen begeleiden en ondersteunen.

Pater Thomas Philippe speelde inderdaad een belangrijke rol in het ontstaan van onze organisatie. Hij was de geestelijke vader van Jean Vanier en inspireerde hem bij de oprichting van De Ark in 1964, in het dorp Trosly-Breuil ten noorden van Parijs. In de jaren die volgden, bleef hij in zijn hoedanigheid van priester handelen als spirituele begeleider van de eerste gemeenschap. Gedurende deze tijd ontstond, groeide en ontwikkelde De Ark zich over de hele wereld onder leiding van Jean Vanier. Deze laatste beslist snel essentiële oriëntaties voor De Ark, zoals de opening naar een interreligieuze dimensie, in onenigheid met pater Thomas Philippe. Sommige van de vrouwen die hij mishandelde waren werknemers van deze eerste gemeenschap.

We erkennen dat dit hoofdstuk deel uitmaakt van onze geschiedenis en dat we tijd nodig hebben om deze te begrijpen en te integreren in al zijn dimensies. We weigeren elke verleiding om aan deze realiteit te ontkomen. Laten we niet vergeten dat De Ark een internationale federatie is die over de hele wereld mensen met een verstandelijke beperking en werknemers en vrijwilligers die hen ondersteunen samenbrengt in leef- en werkgemeenschappen; mensen

¹ <https://bit.ly/2U71KbO>

van verschillende religieuze stromingen, gelovigen en niet-gelovigen. De Ark is geïnspireerd door het Christendom, vooral in de aandacht die wordt gegeven aan gemarginaliseerde en uitgesloten mensen, en de spirituele dimensie is een belangrijk element van haar identiteit in het respect van alle gevoeligheden.

De Ark Internationaal is zich bewust van de dringende noodzaak om een beleid te voeren om misbruik te voorkomen en te bestrijden zodat een veilige omgeving en cultuur kan worden gegarandeerd, ongeacht het land waar het zich bevindt. Dit omvat de herziening van haar procedures, hetgeen momenteel gaande is, en het opstellen van een gedragscode die in december 2018 door het internationale managementteam is gevalideerd en die in april 2019 aan de vertegenwoordigers van de federatie in Slovenië zal worden gepresenteerd om de implementatie ervan te garanderen. De Ark Internationaal is vastbesloten een beleid van nultolerantie toe te passen met betrekking tot uitbuiting en seksueel misbruik.

Contactpersoon voor de pers :

Sylvia Minem-Christophe

00 33 1 45 23 52 91

sylvia.minem-christophe@arche-france.org