

Regionaal Inspiratiemoment Witte Donderdag

Mag ik jou graag zien? Zie je me graag?



Welkom



Jij bent zo mooi, zo anders
Mag ik je leren kennen?
Jij bent zo mooi, zo anders,
En zo mag je voor mij zijn!



Tijdens het paasfeest staat Jezus van tafel op. Hij trekt zijn bovenkleden uit, neemt een linnen doek en bindt die om zijn middel als een schort. Hij giet water in een kom en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Daarna droogt Hij ze af met de doek die Hij om zijn middel heeft gebonden. Zo komt Hij bij Petrus, die vraagt: “Heer, wilt U mijn voeten wassen?” Jezus zegt: “Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het wel begrijpen.” Maar Petrus zegt: “Nooit of nooit zult U mijn voeten wassen!” Jezus zegt: “Als jij uw voeten niet door Mij laat wassen, dan kun je niet bij mij horen.” Daarop zegt Petrus: “Heer, was dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.” Maar Jezus zegt: “Wie een bad heeft genomen, moet zich niet meer wassen behalve de voeten.’ Wanneer Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen heeft, trekt Hij zijn bovenkleden weer aan en gaat terug aan tafel. Dan vraagt Hij: “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie spreken Mij aan als Leraar en Heer. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan moeten jullie elkaar ook de voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven zodat jullie zouden doen zoals Ik gedaan heb.”





Willem & Anja vertellen



Met wie wil ik graag een glaasje
verfrissend water drinken?
Waarom?
Toasten in de kleine groep op de
vriendschap en water drinken



Jij bent zo mooi, zo anders
Mag ik je leren kennen?
Jij bent zo mooi, zo anders,
En zo mag je voor mij zijn!



Goede God,

Als we onrustig zijn en een orkaan voelen in ons hart,
wil jij dan voor ons zorgen?
Als we bang zijn en de wereld beeft,
wil jij ons dan helpen recht te blijven staan?
Als we boos zijn en ons een vulkaan voelen,
wil jij dan onze rust zijn?
Samen kunnen wij de wereld aan.

We zijn dankbaar dat we in De Ark vrienden voor het leven kunnen zijn.
Vriendschap geeft ons kracht.
Vandaag willen we klinken op onze vriendschap met Jou
en met elkaar.
Samen kunnen wij de wereld aan. Amen.



Dansen met de Romeo's - Vrienden voor het leven