



## Ontmoetingsdagen De Ark Vlaanderen & Hof Zevenbergen

Jij bent zo mooi anders dan ik!



Vier dagen nemen we de tijd om het anders zijn van de anderen op een creatieve manier te verkennen. Vier dagen willen we groeien aan elkaar, samen stil vallen, vieren, gek doen, en nog zoveel meer.

Deze ontmoetingsdagen zijn bedoeld voor iedereen die samen met mensen met een verstandelijke beperking op zoek wil gaan naar hoe het anders zijn van die ander mij meer mens maakt.

Tijdens deze dagen zijn er geen 'begeleiders' en 'cliënten', maar zijn we allemaal samen gewoon lekker mens. We helpen elkaar waar nodig. Doorheen onze ontmoetingen worden we samen 100% MENS.

Unieke combinatie van vakantie en verdieping. Ieder kan zijn eigen tempo volgen.

In de voormiddag denken, knutselen, spelen, kijken en luisteren we naar een Bijbelverhaal met Willem & Anja. In de namiddag gaan we wandelen, zingen, spelen, schilderen,... 's Avonds is er bar.

*Met mijn levendige fantasie zijn Bijbelverhalen voor mij telkens nieuw. Ik neem je graag mee in mijn wereld. Ik maak graag ambiance en hou van nieuwe mensen leren kennen.*

Anja, verantwoordelijke De Ark Gent



*Ik hou van Bijbelverhalen. Ik kan goed over Jezus vertellen. Ik teken voor jou wat ik voel. Ik hou ook van zot doen en mooie meisjes.*

Willem, iemand met een beperking uit De Ark Gent

## Praktisch

### Wanneer?

Donderdag 13 juli 2017 vanaf 9u30  
tot zondag 16 juli 2017 om 15u00.

### Bijdrage

195 euro

### Waar?

Hof Zevenbergen, Ranst (bij Antwerpen)

### Plaatsen

Er kunnen 40 mensen deelnemen.

### Info en Inschrijven

voor **15** juni 2017 via [info@hofzevenbergen.be](mailto:info@hofzevenbergen.be)  
of schriftelijk Kasteeldreef 22 – 2520 Ranst.

Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving samen met de betalingsmodaliteiten.

